

In het lijden van deze aarde ligt de zekere weg naar den hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw CLARISSE BADIE

echtgenote van

Mijnheer Jan-Baptist Browaeys,

geboren te Mater, den 28 Oogst 1901 en er godvruchtig overleden, den 8 November 1946,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Zalig de mens die het lijden geduldig draagt, want na de beproeving zal hij de kroon van het leven ontvangen. (Jac. I. 12)

Vele dagen en nachten, ja maanden lang heeft zij geleden; doch in haar lijden heeft zij opgezien naar God en in Hem sterkte en steun gevonden, volgens het troostend woord van den apostel: « De Heer kastijdt wien Hij bemint. »

Duurbare Echtgenoot, ik weet wat gij voor mij gedaan hebt, Uw goede en trouwe zorgen hebben niet mogen baten. Heb dank voor al wat gij voor mij deedt. Blijf mij steeds trouw in uw gebeden.

Mijn goede Jongens, bidt ook gij voor uw moeder en blijft altijd de vaste steun van uw vader.

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 d. afl.)

R. I. P.

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers