

†
TOT VROOM AANDENKEN
van

Eerwaarde Zuster Clementine

Mejuffer Zulma Bonte

geboren te Diksmuide	4 Juni 1876
in 't klooster getreden	20 Februari 1896
gekleed	4 Juni 1896
geprofest	4 Juni 1897
vierde haar gouden jubelfeest	27 Mei 1947
overleden te Deftinge	19 Mei 1953

gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Al wie onze betreurde Zuster Clementine kende zal het getuigen : dat zij met gerust gemoed over haar goedgevulde kloosterjaren mocht achteruitzien, en dat zij in edelmoedige volharding heeft gestreefd naar de religieuze volmaaktheid.

Ze was diep goed, en uit goedheid schonk zij haar eigen weg aan de evenmens, om God ! Om trent 50 jaar besteedde zij haar beste krachten aan de ouderlingen in het gesticht te Zegelsem, hen steunend en sterkend in de bittere strijd des levens. Ze was een oprechte moeder ; dienstvaardig en medelijdend mocht ze ondervinden dat het geluk groter wordt naarmate men er anderen laat in delen.

Overal is ze stichtend geweest, een troost voor haar Oversten, een voorbeeld voor haar medezusters. Zo heeft zij gewerkt voor de glorie van God, voor het heil van de zielen en voor de eer van de Congregatie.

Goede medezusters, blijft mij gedenken in uw gebeden ! Bemint uw Oversten en staat hen bij, altijd ; dan daalt ongetwijfeld over U neer : de zoete Vrede des Heren.

En gij, duurbare bloedverwanten, vrienden en kennissen, weest er van overtuigd : in de Hemel smee ik Gods bijstand over U allen !

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.