

1868

O heilig Kruis, onder uwe schaduw neem ik mijn rust.



BID VOOR DE ZIEL

van

MATHILDIS CORDIER,

echtgenoot van

JOANNES OMER GROOTAERT,

sedert 4 Mei 1865,

geboren te Everbeke, en te St. Jans-Hemelveerde-
gem in den Heer ontslapen, den 15 Juni 1868,
in den ouderdom van 22 jaar 1 maand en 15 dagen.

Mijn levensdraad is afgesneden, wanneer hij maar begon. Is. xxxviii, 12.

De aardsche goederen worden geerfd, en eene deugdzame vrouw bekómt men van God. Prov. 19.

Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd heeft. H. AUG.

Iedereen achte ze om hare godvruchtigheid en om hare liefde voor den vrede, en niemand wist op haar gedrag iets berispelijks te spreken. JUDITH, 8.

Moeder van mijnen God, mijn betrouwen op u is de verzekering mijner zaligheid. H. ALPH.

Vaarwel Dierbare Echtgenoot, vaartwel Lieve Ernest en teedere Emma! ik sterf! ik zal u afwachten in het hemelsch Sion, bidt voor mij.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman, Boekdrukker.