

Wordt de rechtvaardige door de dood overval-
len, hij zal zich niettemin in rust bevinden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

REMI D'HONDT

echtgenoot van

ZENOBIË VERCLEYEN

geboren te St Cornelis-Hoorebeke
den 24 Maart 1872 en aldaar in den Heer ontslapen
den 12 November 1936

Lid van de Voortplanting des Geloofs
en van St Franciscus-Xaverius

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer
zal komen. Zalig de dienaar dien God bereid zal
vinden, wanneer Hij hem zal komen rekening
vragen.

Hij was een godvreezende man ; zijne handelwij-
ze maakte hem aangenaam aan iedereen.

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen : ik
hoopte nog eenige jaren bij U te mogen blijven ;
doch 't is Gods Wil, Wij kunnen Gods oordeelen
niet doorgronden. Ik ga tot God met betrouwen
omdat Hij oneindig goed en barmhartig is. Wilt
mij in uwe gebeden indachtig zijn ; 't is het beste
bewijs uwer liefde dat gij mij kunt geven. Vaartwel
bemint elkander ; wij zullen weldra vereenigd zijn
in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria maak dat ik U altijd
meer en meer beminne. 300 d. afl.

R. I. P.

S. MARIA-HOOREBEKE, DRUK. DE CLIPPELE