

Bewaar in uw hert de gedachtenis van deze die u duurbaar was; vooral vergeet ze niet in uwe gebeden.

22



9660

Bid voor de ziel  
van Jufvrouw

## Rosalie-Marie De Hovre

geboren te Nederbrakel den 14 Oogst, 1846 en  
aldaar godvruchtig overleden den 26 Mei 1909.

Lid der Congregatie van Maria.

Lid der derde Orde van den H. Franciscus.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Zij was rechtschapen en godvreezend; hare dagen heeft zij in werkzaamheid beleefd.

*Job, I. - H. Fran.*

Zij stelde haar vertrouwen op Maria; op haar vestigde zij hare hoop. — O Maria, gelukkig die U dienen; de deur des Hemels staat open voor hen.

*H. Bernardus.*

Zij heeft mild den armen gegeven. — Die zich over den armen ontfemrt, zal de Heer vergelding schenken.

Het is een heilige en zalige gedachtenis voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

*2. Mach; XII.*

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 300 dagen afl.

De akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

Drúk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel