

Jezus zachtmoedig en ootmoedig van Harte, maak
mijn hart gelijk aan het uwe! 300 dagen afl.



Zalig Aandenken

van Mejuffer

EMMA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel den 17 November 1873 en
aldaar zacht in den Heer ontslapen den 8 Januari 1939
versterkt door alle troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

De duurzame afgestorvene was lid der Congregatie van
O. L. Vrouw, van de 3e Orde, van den Zoeten Naam
en andere Broederschappen.

'n Heilige is uit ons midden haar plaats gaan inne-
men ten hemel! We betreuren haar heengaan maar
verbliden ons om haar eeuwig geluk. Haar aandenken
blijft; haar zachten levenswandel, haar diepe godsvrucht,
haar onbegrensde menschlievendheid zullen de atmosfeer
blijven vervullen van haar familiekring en haar veelzij-
dige voorbeelden zullen blijven tot stichting van al de-
zen die haar hebben gekend: "de liefde is verduelig: zij
is goedertierend: ze is niet eierzuchtig, ze zoekt zichzelf
niet, ze denkt geen kwaad, maar verblidt zich in
de waarheid; ze verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles,
verduurt alles. „ (Paulus I Cor. 13.)

Voor uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar geruild, en wanneer het huis van ons
tijdelijk verblijf ineenstort, wordt ons in den hemel een
eeuwig-blijvende woning voorbereid. (Prefatie der mis.)
Daarom dank ik allen die me met zooveel liefde hebt
omringd en bijzonderlijk mijn duurzame familieleden, die
met bovenmenselijke toewijding de lasten van mijn ziekte
met mij hebben gedeeld: tot hun allen zeg ik: "tot
weerziens in den hemel! „

Zalig, die zuiver zijn, want ze zullen God zien.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt