

1863
Van daeg is de mensch en morgen is hy verdwenen!
THOM. A. KEMP.

6E



9667

Zalige gedachtenis

VAN D'HEER

MODEST DE TIMMERMAN,

JONGMAN,

*Geboortig van MARIA-HOOREBEKE,
en overleden te AVELGHEM, den 21 April 1863,
in den ouderdom van 28 jaren.*



Zalig is hy, die zich alle dage bereidt om te sterven...
wees ook altyd bereid en leef zoo, dat de dood u
nooit onbereid vinde. NAV. VAN CH.

Hy heeft, met eene wonderbare verdueligheid, de
bitterheid van eene langdurige ziekte geleden: want
nooit heeft iemand uit zyne mond de minste klagt
gehoord, overtuigd dat hier een weinig lyden ons later
een eeuwig gewigt van glorie verschaffe.

2 AD. COR. c. 4.

O Jesus, help my! vergiffenis, och! onze lieve Vrouw
bid voor my, Broeder, Zuster doet uw' zaken wel,
adieu! ik vertrekke.

LAETSTE WOORDEN DES STERVENDEN.

GEBED.

Zoete Jesus, wiens barmhertigheid oneindig is, ge-
weerdig de eeuwige rust te geven aen de Ziel van uwen
dienaar MODEST, dien gy door uw dierbaer bloed ver-
lost hebt.

ONZE VADER. R. I. P.

Avelghem. Drukk. van Schipman-Huyghe.