

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Juffrouw

MELANIE DE VOS

dochter van wijlen

Jozef en Sophie DE MARTELAERE

geboren te Michelbeke, den 25 October 1849, en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 26 October 1934, voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de Derde Orde, de Voortplanting des Geloofs en den wekelijkschen Kruisweg,

De achtbare afgestorvene was een voorbeeldige kristene die, zoolang God het haar verleende, al de plichten van den godsdienst met strenge nauwgezetheid maar ook met groote liefde volbracht. Zij muntte vooral uit door haar diepe godsvrucht en geest van gebed. Altijd had zij het gebed op hare lippen; 't gebed bracht haar berusting in de ellenden van dit leven, 't moest haar ook verlossing brengen van de aardsche boeiën. Zij aanzag waarlijk het leven als een ballingschap en zij verzuchtte zoo vurig om uit dit tranendal verlost te worden en naar de hemelsche vreugde te mogen overgaan.

God heeft haar beproefd door een langdurig leven maar des te beter toch heeft Hij haar bereid gevonden, ontdaan van alle aardsche banden. Haar zachte en rustige dood was de weerspiegeling van gansch haar diep kristelijk leven.

Duurbare Familie ik dank u voor uw genegenheid en uw liefde. God vergelde u de zorgen waarmede gij mij gedurende mijn laatste levensmaanden hebt omringd. In afwachting van ons wederzien in den hemel bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7. q.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.