

Vader niet onze Wil, maar Uw Wil geschiede !



## Bid voor de ziel

van Zaliger

**Pieter - Frans - Jan MAES**

zoon van

**CYRIEL en PALMYRE BOCKSTAEEL**

geboren te Opbrakel, den 28 Augustus 1922, en er  
aan de liefde der Zijnen ontrukt den 24 November 1935.  
Na bediend te zijn van de H. H. Sakramenten der  
stervenden.

Geboren uit christelijke en deugdzame ouders, die gansch den prijs kennen der zielen die hun door God zijn toevertrouwd, was deze lieveling opgevoed geworden in de vrees des Heeren en had hij van zijn prilste kinderjaren geleerd het kwaad te schuwen en het goed te doen, Zoo was hij goed voorbereid en koesterde hij het vurig verlangen het goede rondom zich te verspreiden om alzoo Onze Lieve Heer hier op aarde getrouw te dienen.

Maar de Heer had hem lief en heeft zich tevreden gesteld met dit verlangen. Dit was voor de Heer genoeg en Hij is hem komen halen. — O mijn God, hoe ondoorgrondbaar zijn Uw raadsbesluiten en onnavorschbaar Uwe wegen, (Ad. Rom). Wij knielen ootmoedig en betrouwvol voor U neder, want Gij zijt "Onze Vader", Wij lijden, maar Uw Heilige en Aanbiddelijke Wil geschiede !

Mijn teerbemide Ouders, ik gevoel dat mijn afsterven voor U een harde beproeving is. Gij hebt mij geleerd altijd op de hulp van Onze Lieve Heer te rekenen : bidt Hem, het zal nog altijd Hij zijn die U zal helpen ! Ik dank U hartelijk voor de genegenheid en de beste zorgen die gij voor mij gehad hebt. Geliefde Zuster en Broeders, weest gij voortaan de troost en de steun van Vader en Moeder ! Bidt allen voor mij. — Tot weerziens in den Hemel !

Zoet Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U !

100 d. afl.

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.