

1894

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

100 dagen afaat

3E

+

9660

GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

BENEDICTA VAN ASSCHE

weduwe van Mijneheer

JOSEPH VANDERDONCKT

Lid van den derden regel van den H. Franciscus

*geboren te Everbeke den 11 September 1822
en aldaar overleden den 19 Maart 1894.*

Voorzien van de HH, Sakramenten

Zij heeft Christelijk de plichten van haren staat volbracht, zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten; daar om was zij bemind van God en de menschen. Prov. 31

Met christelijke verdueligheid zag zij haar laatste uur aankomen en zij orderwierp zich geheel en gansch aan den H. wil van God, overtuigd zijnde dat de dood voor den rechtveerdigen niets anders is als een overgang tot een beter leven.

Ad Heb

Zij stelde al haar betrouwen in Maria, want zij wist wel dat eene oprechte diensaresse van Maria niet verloren zal gaan.

H Lig

Daarom, Beminde kinderen, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben, maar dat het gedacht van het hemelsch Vaderland, waar wij elkander zullen wederzien de droefheid verzachte die mijn alsterven u veroorzaakt heeft.

H Aug.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde,

300 d afa

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht,

300 dagen afaat

R.

I.

P.

Geeraardsbergen G, Broekaert-VandenBossche