

Uitgeput van krachten, in een gezegenden ouderdom en vol van dagen, is hij in den Heer ontslapen.

(Gen.)

28

†

BID VOOR DE ZIEL

9660

van Mijnheer

## FRANCISCUS VAN HECKE

Weduwnaar van Mevrouw

### CHRISTINE VAN LIEFFERINGE

geboren te Nederbrakel, den 31 Maart 1852 en godvruchtig overleden te St. Jans-Hemelveerdegem. den 14 Maart 1928, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

God heeft hem in het opleggen van aanhoudende kwellingen niet gespaard, doch hij heeft zijnen heiligen wil niet tegengesproken. In de ziekelijkheid kunt gij voor alles voldoen, met in vrede en onderwerping uwe pijn en smart aan te nemen : het Kruis van Christus is de sleutel des hemels.

Heer, wie zal wonen in uw Huis of wie zal rusten op uwen heiligen berg ? Hij die leeft zonder vlek en de rechtvaardigheid oefent, die spreekt volgens de waardigheid die in zijn hert is, die geen bedrog gedaan heeft met zijne tong, die zijnen evenmensch geen kwaad gedaan en niet geluisterd heeft naar laster.

Ps. XIV.

Lijd met Jezus en voor Jezus, indien gij met Jezus heerschen wilt.

Nav. 2. 1.

*Bemide Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor al uw zorgen der laatste dagen van mijn leven. God zelve weze uwe vergelding. Vergeet mij niet in uwe gebeden.*

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Druk. Van Nieuwenhove Geeraardsbergen. B 12770

