

1876

+

BID VOOR DE ZIEL

van *Jufvrouw*

5E *9660*
Coleta Van Nieuwenhove,

weduwe van *Mijnheer*

Philippus Flameng,

geboren in 1788, overleden te Everbeke den
24 December 1876,
voorzien van de *HH. Sakramenten.*

Ik zal in den vrede des Heeren ontslapen, en in zijne armen rusten, omdat hij mijne ziel gestaaft heeft door de troostende hoop eener eeuwigheid van geluk.

De ziel die zich toevertrouwd aan de bescherming van Maria, zal in den jongsten dag haars levens de deuren des hemels voor haar open zien.

S'. Bonn.

Gij die mijne vrienden zijt, het eenigste dat ik van u verzoek, is van u mijner te gedenken in uwe gebeden.

Gebenedijd zij de heilige en onbevleete ontvangenis der gelukzalige maagd Maria.

(100 dagen aflat toepasselijk aan de dooden.)

R.

I.

P.

Geerardsbergen P. Quintin-Pauwels, Brugstraat