

11 9660
Heer, Gij hebt ons ontnomen deze, die ons zoo
duurbaar was; dat Uw H. Wil geschiede.



Gedenk in uwe gebeden de ziel van

CYRIEL VAN TWEMBEKE

ORLOGSINVALIDE

echtgenoot van

SIDONIE DE BOCK

geboren te Nederbrakel den 27 Februari 1893 en
schielijk overleden te Aalst den 7 October 1943

Hij was lid van het Xaverianengenootschap en
van de Voortplanting van het Geloof.



Een goede echtgenoot, een voorbeeldige vader,
een trouwe, gediensstige en bekwame werkman:
dat was Cyriel. Hij leefde maar voor vrouw en
kinderen. Naarstig om voor zijn duurbaar huisge-
zin een eerlijk bestaan te bezorgen, zag men hem
boven zijn kracht, met stiptheid en steeds vol le-
vensmoed zijn dagelijksche taak volbrengen, tot
eindelijk een langdurige kwaal hem onverwachts
neervelde.

Vroegtijdig heeft hij, als oorlogsinvalid, den
druk en den last in den strijd voor 't leven moeten
ondervinden, maar nooit begaf hem den moed om
blij en opgeruimd zijn plichten te aanvaarden en
te vervullen. Zoo hij dan mocht deelen in Christus'
lijdenskruis, zal hij met Hem ook deelen in de
verheerlijking.

Duurbare Echtgenoot, troost u en stelt uw be-
trouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, want
zij slaat niet zonder zalven. En gij mijn geliefde
kinderen, doet volgens hetgeen gij van mij geleerd
gehoord en gezien hebt. Leeft steeds als goede
christenen, blijft eendrachtig, weest den troost en
den steun van moeder en blijft mij dankbaar in
uwe gebeden gedenken.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Bid de vier akten voor den overledene.

Horebeke. druk. De Clippels