

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



28 BID VOOR DE ZIEL 9660

van Mijaheer

## REMI VAN DEN BERGE

ZOON VAN

**PETRUS-KAMIEL EN MARIE-HORTENCE CARLIER**

geboren te Nederbrakel,  
den 2 October 1892 en aldaar overleden  
den 15 Juli 1918.

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

De zoon is voor hem ondergegaan als het nog dag was. Maar een onbevlekt leven is eene rijke ouderdom. (Nav. Chr.)

Wij hebben eenen teergeliefden zoon en verkleefden broeder verloren en wij betreuren zoo zeer dat verlies, om het klein getal van zijne levensjaren, om zijne vroegtijdige wijsheid en zijne stichtende deugd. (H. Ambr.)

Zijne dagen zijn als rook verdwenen. Hij is afge-  
maaid als het gras onder de brandende zon. (Ps. CI.)

Beminde Vader en Moeder, geliefde Broeders en Zusters, ik ga naar den hemel bij God en bij mijnen duurbaaren broeder Albert. Ik laat u niet in droefheid die u allen troost beneemt, want overtuigd dat gij in alles den wil van God aanbidt, troost ik mij in het gedacht dat gij u bij mijn afsterven aan zijnen Heiligen Wil zult onderwerpen. Ik bedank u van herte over uwe liefde die gij mij togedragen hebt. Ik bid God dat Hij met gunsten en zegeningen vergelde de pijnlijke beproevingen die gij in mijn en mijns broeders afsterven hebt ondergaan.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.