

Jezus' bitter lijden en Maria's Smarten  
wezen steeds in onze harten.

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Victorine VAN DER LINDEN

echtgenote van Mijnheer Omer D'HAESE

*Geboren te Michelbeke, de 7 februari 1880 en  
overleden te Edelare de 2 juni 1956, gesterkt door  
de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de  
Pauselijke Zegen.*

Zij was lid van de Bond van het H. Hart, en van  
de verschillende broederschappen der parochie.

Een grondige godsvrucht, een grote oprechtheid,  
en een liefvallige genegenheid maakten de dierbare  
overledene aangenaam aan God en aan de mensen.

Zij was een liefdevolle en bezorgde echtgenote,  
een voorbeeldige kristene moeder, die zich ten beste  
gaf voor haar echtgenoot, en haar kinderen, door  
woord en voorbeeld, in de vrees en in de liefde van  
God heeft opgevoed.

Met bewonderenswaardige moed heeft zij de dood  
voelen komen, en er zich, op tijd, op voorbereid.  
De dood der rechtvaardigen is kostbaar in Gods  
ogen; hun dood is de overgang van de beproevingen  
van dit leven, naar de eeuwige vreugden van de  
hemel.

Dierbare Echtgenoot, beminde Kinderen en Klein-  
kinderen, ik ben U voorgegaan naar het hemels Va-  
derland; daar, in Gods tegenwoordigheid, blijf ik  
voor U bidden. Dank voor Uw liefdevolle zorgen  
en uw hartelijke genegenheid. De scheiding is hard;  
maar moge Gods genade en Maria's moederlijke be-  
scherming Uw leed verzachten en over U allen blij-  
ven. Vergeet uw Moeder nooit in uw dagelijkse ge-  
beden en weest de troost en de vreugde van Vader.  
Aan allen, tot weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

O.L.Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De familie dankt U voor uw innige deelneming.

SANDERUS