

Hij was bemind van God en van de menschen
en zijne gedachtenis is in zegening.



TOT ZALIG AANDENKEN VAN
MIJNHEER

Franciscus VERLINDEN

echtgenoot van Mevrouw

VICTORINE LABÉE

Sedert 23 jaar Veldwachter van St-Blasius-Boekel

geboren te Elst den 15 December 1874

en overleden te St Blasius-Boekel

den 15 October 1933

versterkt door de H.H. Sakramenten

Lid van de Voortplanting des Geloofs

Zonder de minste onverduldigheid heeft hij de
ongemakken eener langdurige ziekte onderstaan ;
iudchtig zijnde de troostvolle woorden van den
H. Paulus : de Heer kastijdt die Hij bemint.

Ik heb den weg der gerechtigheid verkozen. Ik
heb uwe geboden bemind en getrouwelijk onder-
houden. Dat nu, o Heer, uwe barmhertigheid over
mij kome en uwe hulp volgens uwe belofte.

O Heer, zwaar en menigvuldig zijn de beproe-
vingen die gij mij gezonden hebt : maar uwe ver-
troostingen hebben mijne ziel verblijd, naarmate
de smarten mij overvielen.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft. Duurbare echtgenoot dank voor uwe zorgen
en gij lieve kinderen, wilt gij gelukkig zijn, brengt
uw leven door in de oefening der deugd en in de
vrees des Heeren. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde

300 d. afl.

S. M. Hoorebeke druk, DE CLIPPELE

