

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Nathalia WAUTERS

echtgenootte van Mijnheer

LEO HOOGSTOEL

geboren te Oubraker den 3 Januari 1873
en aldaar godvruchtig overleden den 23 Juli 1930
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Het is vastgesteld dat alle menschen eens zullen sterven. Gisteren was het mijne beurt, morgen zal het de uwe zijn.

Heb IX Eccl. XXXVIII

Vrees God en onderhoud zijne geboden, want dit is heel de mensch. Eccl. XII.

De tijd is kort; immers alles is vergankelijk op aarde en gaat voorbij. Eene zaak is noodzakelijk: wel leven om den hemel te verdienen. Con. VII. Luc X.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, bemint elkander met eene teedre en ware liefde, zijt binst geheel uw leven God in-dachtig. doet nooit wat kwaad is, en bidt voor mij.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 d. afl.)

Akten van geloof hoop en liefde.

7 j. en 7 maal 40 d afl.

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbraker.