



TOT TROOSTEND AANDENKEN

van

CHRISTELLE RONSSE

dochtertje van

Etienne en Maria Delange

geboren te Oudenaarde, de 14 augustus
1965, en, door een smartelijk ongeval, aan
de liefde van zijn ouders ontrukkt te Zegelsem,
de 12 februari 1967.

—

We hadden ons kindje zo lange verwacht,
We hadden zijn komste zo vurig betracht...
We werden verhoord, en een
meideke zoet
bracht vader en moeder zijn kindekensgroet.

Te schoon wast 't, ons lief kindeken klein,
om onder de mensen op aarde te zijn...
We treuren, en toch, midden al ons verdriet,
We buigen het hoofd: 's Heren wil is
geschied!

O kindeke lief, blijf ons
meideke zoet
en doe nu voor ons wat een engelke doet:
Bid God voor uw vader en moederke teer,
dan vinden zij eens hun lief
dochterke weer!