

Betrouw niet op den dag van morgen; gij weet
immers niet wat u te wachten staat.

Sp. XXVII

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE CHRISTINE VAN DEN BULCKE

echtgenoot van Mijnheer

RICHARD DE TEMMERMAN

Lid der Confrerie van het H. Hart van Jezus
geboren te Munckzwalm den 23 September 1876,
en godvruchtig overleden te St Denys-Boekel
den 19 Mei 1937,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervende n.

De achtbare overledene was eene brave kriste-
ne vrouw. Zij zag na een langdurige ziekte het
einde van haar leven naderen, met die onderwer-
ping aan den wil van God, die bovennatuurlijke
kalmte, welke de hoogste gave is voor hen die
tot hunnen Schepper wederkeeren, en de zoetste
troost voor degenen die haar sterfbed omrin-
gen,

H. Aug.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, troost U, ik ver-
laat een leven van ellenden en ga over naar de
eeuwige have van genuchten en vrede.

H. Cath- van Sen.

Dierbare Kinderen, vaartwel! Hebt dank voor
uwe goede zorgen, eert uwen vader al de dagen
van uw leven, vreest en dient getrouw den Heer
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn toe-
vlucht.

300 d. afl,

Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.

100 d. aflat.

R. I. P.

Druk. Vr. Van Cauwelaert Nederzwalm