



Bid voor de Ziel

VAN MEVROUW

MARIA-LUDOVICA-URSULA

CALLAERT

weduwe van Mijnheer

EMIEL-JOSEPH

VAN DER BEKEN

Ik verzoek de gebeden van al die mij kenden en
beminden.

H. EPHR.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Maria-Ludovica-Ursula Callaert

weduwe van Mijnheer

Emiel-Joseph Van der Beken

geboren te Nederswalm, den 3 October 1847,

overleden te Audenaerde, den 1 April 1926,

voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was eene openhertige en rechtveerdige vrouw, die God vreesde en zich van 't kwaad verwijderde, zij was eene rechtzinnige christene, standvastig in 't Geloof. - Daarom heeft zij verdiend haar huwelijkszegeningen te zien verwezentlijken. Immers zij heeft een talrijk nageslacht haren naam hooren loven. - Daarom ook heeft zij met geduld hare langdurige kwellingen doorstaan, zeggende dagelijks: Heer, uw wil geschiede. - Daarom heeft zij met recht en herhaalde maal mogen zeggen: *mijne kinderen, mijne kindskinderen*, vaartwel! Ik ga sterven en de eeuwigheid binnentrekken; luistert naar mijne laatste hertezuchten: Ik laat U, mijne allerliefste, tot grootste en eerste erfdeel, het geloof en den vrede over... Blijft een van hert en zin, en dat de rijkdommen in uwe handen hulpmiddelen wezen tot vordering uwer zielezaligheid... Zijt echte en vrome christenen, leeft en sterft als dusdanigen... en laat den moed nooit vallen. Ik ga heen, maar mijn hert dat U altijd bemind heeft, zal U nimmer verlaten... tot dat wij te zamen zullen vereenigd zijn in den Hemel.

JOB. I. - JER. XV. - P. RAVIG.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Oudenaerde - drukk. A. Vandenabeele.