

\* De dood is beter dan een smartelijk leven, en de eeuwige rust beter dan een aanhoudende ziekelijkheid.  
Eccl. 30.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Camiel Claus

echtgenoot van

**Rosalie De Measure**

geboren te Michelbeke, den 30 Mei 1836, en godvruchtig overleden te Erwetegem, den 21 April 1923, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van 't Gilde van 't Allerheiligste, der Confrerie der N. Barbara en S. Franciscus-Xaver.



Een levendig geloof, een ongeveinsde en nederige godsvrucht, een uitmuntende inborst en een eenvoudige omgang verschaften hem eenieders genegenheid en achting.

Hij heeft ellendige jaren doorleefd en treurige nachten geteld... Hij is tot den Heer gekomen en heeft bij Hem het waar geluk gevonden.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die uwen Naam vereeren / in het uur der dood zullen zij niet beven

Bemide *Echtgenote en Kinderen*, weent niet gelijk dezen die geer e hoop hebben ; Duurbare kinderen eert uwe Moeder al de dagen haars leven, bemind elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !  
7 jaren en 7 quadr.*

R. I. P.

Sottegem, Drukk. De Keyser en Schautteet.