

Zalig zijn zij die in den Heer sterven. Off. def.



BID VOOR DE ZIEL

van

Emelie CLAUS

geboren te Erwetegem den 21 December 1880 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 24
Oktober 1911, versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.

Lid van de Congregatie der Derde-Orde, van het
broederschap van de H. Barbara en den
wekelijkschen Kruisweg.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij het eeuwig geluk zouden betrachten.

Door eene langdurige en pijnlijke ziekte, o Heer, hebt Gij haar beproefd, droeve en slapeloze nachten hebt Gij haar overgezonden: omdat Gij weet, o Heer, dat het lijden met verdueligheid en onderwerping aan Gods wil verdragen, voldoet voor de zonde en de beste voorbereiding is tot het eeuwig leven.

Gelukkig zij die U beminnen, o Maria, in het uur des doods zullen zij niet vreezen.

Bemide Ouders en bloedverwanten, weent niet over mijn afsterven, zooals deze die geene hoop hebben, maar weest mij indachtig in awe gebeden.

Godelijk Hert van Jezus, bekeer de zondaars, sta de stervende bij, verlos de zielen des Vagevuurs.

(300 d. afl. telkens).

Zoet Hart van mijn Jezus, maak dat ik U immer meer beminne.

(telkens 300 d. afl.)

R.

I.

P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy, Hoogstraat.