



Gij zijt priester in eeuwigheid.



ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

JOZEF CLINCKAERT

geboren te Aalst, den 27 October 1881.

Priester gewijd te Gent, den 1 September 1907,

*Surveillant benoemd in St Jozef's Gesticht te St Niklaas,
den 20 Juni 1907.*

Onderpastoor, te Deftinge, den 18 November 1910.

Onderpastoor, te Olsene, den 10 Januari 1913,

Onderpastoor, te Kerkxken, den 17 Januari 1916

*en aldaar godvruchtig overleden den 28 Januari 1927.
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Die er velen in de wegen der gerechtigheid zullen onder-
wezen hebben, zullen als sterren blinken in alle eeuwigheid.

Dan. XII. 3.

Zalig die, in de moeilijke kunst van zielen te geleiden,
het geheim gevonden hebben den eerbied te verwerven en
de herten te winnen.

H. Bern,

Begaafd met een vreedzaam en vroolijk karakter, deugd-
minnend van inborst, diende hij tot voorbeeld en opwek-
king aan allen, die hem naderden. Hij was zeer dienst-
vaardig, zoowel voor de armen als voor de rijken.

De Heer heeft hem beproefd als het goud in den smelt-
oven. In zijn ziekte heeft hij lastige dagen en nachten
doorgebracht; doch hij vond troost en kracht in den Heer,
en bij Maria, die hij vurig beminde.

Bemide Broeders en Zusters, vaartwel!... en Gij, Pries-
ters des Allerhoogsten, weest mij indachtig aan het altaar
des Heeren; en gij allen, mijn Vrienden, geeft mij een plaats
in uw gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. (300 dagen afaat).

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid, (300 d. aⁿ)