

Ons kortstondig bestaan op deze aarde is nutteloos indien we het niet gebruiken om het eeuwig leven te winnen. (H. Aug.)



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

CLARA COESSENS

Echtgenoot van René Brusselman

geboren te Roozebeke den 25 Maart 1917 en overleden te Michelbeke den 10 April 1945 versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De dierbare en betreurde afgestorvene was het toonbeeld van den oprechten kristen, een lieve Echtgenoot voor haren braven man. Het behaagde God haar zoo vroeg tot Zich terug te roepen, we weenen om haar heengaan, maar wij aanbidden de Goddelijke raadsbesluiten : Dat het zoo geschiedde!

Lieve Echtgenoot, Beminde Ouders, Broeder, Zusters en bloedverwanten wij waren zoo gelukkig samen en nu moet ik U verlaten. Ik sterf gerust. Hard is de slag, diep de wonde in uw hart, doch gij zijt kristen gij twijfelt niet aan ons blijde wederzien bij den Heer.

Ik dank U voor uwe liefde en opofferingen. Ik volg U overal van in den Hemel.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees Mijne Zaligheid.
(300 d. afl.)

Uitg. Wwe Van der Bracht, Michelbeke.