

Ik heb eene stem uit den Hemel gehoord mij
toeroepende: gelukkig zijn deze die in den Heer
sterven. (Apoc. xiv.)



Bidt God ter Zieleruste

VAN
I V O C R O P

zoon van

Joannes en Eugenia Tytgat,

Lid van 'tgenootschap van den wekelijkschen
Kruisweg.

Geboren te Meulebeke den 4 November 1840 en
overleden te Oyghem den 11 Juli 1911, voorzien
van de Gerechten onzer Moeder de H. Kerk.



Die man was eenvoudig en godvreezend; hij
vreesde God en week af van het kwaad. (Job 1)

Na in de vreeze des Heeren geleefd te hebben,
is hij in vrede gestorven (Prov.). - Hoe zoet is
de dood als men wel geleefd heeft. (Mach.)

Bemide *Bloedverwanten*, thans zijt gij wel
bedroefd, doch ik zal u wederzien en dan zal
uw hert zich verheugen; en die vreugde zal u
nooit ontnomen worden. (Joa. xvi.)

Heer, geef hun de eeuwige rust. En dat het
eeuwig licht hun verschijne. Dat zij in vrede
rusten. Amen. (300 d. afl.)

Heilig Hert van Jesus, ik heb betrouwen op u
(300 d. afl. iederm.)

Jesus, Maria, Josef. (7 j. en 7 quadr. iederm.)

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.
(300 d. afl.)

Drukk. Vr. Denoo-Hoste Oost-Roosbeke.