

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.
100 dagen afaat.



Zalige Gedachtenis

VAN DEN JONGEN HEER

HENRICUS COPPENS,

Leerling in de Normale School te S. Nicolaas.

Geboren te S^e Maria-Hoorebeke, den 10 October
1879 en overleden te Michelbeke
den 19 Juli 1895,
versterkt door de HH. Sacramenten.



Uwe dood, mijn kind, baart ons de diepste droefheid. — Maar het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft : zijn Naam zij gebenedijd.

II REG. 1, 26. — JOB I, 22.

Sedert mijne teederste jaren heb ik mij aan U toegewijd, o goede Moeder, wetende dat een kind van Maria niet zal verloren gaan. H. EPHREM.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, indien ik van u voor eenigen tijd ben afgescheiden, ik heb in uwe plaats Maria, de Moeder van Jesus, de engelen en de heiligen : hier genieten wij eene vreugd onbekend aan de menschen : tracht aan Jesus en Maria te behagen, opdat wij welhaast voor altijd mogen verenigd zijn. H. BERNARDUS.

Mijn Jesus, bermhertigheid ! 100 dagen afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R. I. P.

SOTTEGEM, L. VEKEMAN.