

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen



BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIE BAGUET

echtgenoot van

Victor VAN HOOLANDT

*geboren te Nederbrakel den 30 Mei 1864
en overleden te Ronse den 30 November 1933.*

De dood van den rechtveerdige is kostelijk in de oogen van God. Zij is het einde van al onze smerten en ellenden. Zij is de ingang des Hemels en het begin onzer eeuwige en onsterfelijke zaligheid. (H. Gregorius).

Degenen die altijd indachtig zijn dat zij eens moeten sterven kunnen door den dood niet verrast worden. H. ANSELMUS.

Die vrouw was eenvoudig en openhartig, zij vreesde God, zij heeft altijd in waarheid voor Hem gewandeld en gedaan hetgeen aange-naam was in Zijne oogen.

Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om den hemel te winnen door onzen arbeid en ons lijden.

Bemide echtgenoot en kinderen, God heeft mij schielijk tot Hem geroepen; de scheiding valt zoo pijnlijker doch Gods barmhertigheid is oneindig. Gij hebt mij zoo vele blijken van liefde gegeven gedurende mijn leven, laat die liefde voortduren met mij dikwijls indachtig te zijn in uwe gebeden.

Hart van Jezus in doodstrijd heb medelijden met de stervenden. (300 d. afl.)

R. I. P.

Druk, Goebeert, Ronse