



Gelukkig zijn zij die in den Heer sterven. Job. XXV

† ZALIG AANDENKEN †

van Mijnheer

RICHARD BRAEMS

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Irène VAN DE VELDE

Eerste Schepen van de Gemeente. — Voorzitter
van het Kerkfabriek. alsook Lid van verscheidene
Godvruchtige genootschappen.

Geboren te St-Goriks-Oudenhove, den 2 Oogst 1878,
en aldaar godvruchtig overleden den 29 Mei 1946.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.



De Heer heeft in hem een trouwen dienaar gevonden
die handelt volgens zijn hart en zijn geest. 1 Reg. 35
Man van geloof, was hij trouw aan het gebed en in
't vervullen van zijn christene plichten; daarom zal
de Heer hem toespreken: « Kom mijn dienaar, neem
bezit van het rijk dat Ik u beloofd heb. »

Zijn vriendelijke omgang, zijn opgebeurd karakter,
zijn aangename gespraakzaamheid, zijne toewijding
aan het bestuur der Kerk en aan het welzijn van zijn
medeburgers, zullen hem door velen doen betreuren
en zijn heengaan een droeve leegte laten in veler hert.
Bemide Echtgenoote, valt het scheiden u diep, de
gedachte van malkander weder te zien hierboven
moet u troosten. En gij, mijne duurbare Kinderen
eert uwe Moeder al de dagen van haar leven weest
altijd mijne voorbeelden indachtig opdat het u welga
en vergeeft mij niet in uwe goede gebeden. Tot we-
derziens in den hemel!

Barmhartige Jezus,* geef zijne ziel de eeuwige rust.

De Familiën BRAEMS-VAN DE VELDE danken U.

Druk. Octaaf Schautteet Trapstr. 21 Sottegem