

Die het teeken van Maria draagt, is reeds opgenomen in het boek des levens. (*H. Bonaventura*).

†
Bid voor de rust der ziel

VAN JUFFROUW

Maria=Elie Delva

DOCHTER VAN WIJLEN

Heer Joseph en Vrouw Elie Vandesteene,
geboren te Wervik den 16 Maart 1877 en godvruchtig
overleden te Michelbeke, den 9 Mei 1925.

*Zij was lid van de Derde Orde, van de congregatie
van O. L. Vrouw van de confrerie van den Zoeten
Naam en andere goetvruchtige genootschappen.*

Met eene engelachtige onderwerping en ware christene stichting heeft zij de langdurige ziekte verdragen die God haar had overgezonden, diep overtuigd als zij was dat: die met Jezus lijdt zich met Hem zal mogen verheugen.

Maria, haar troost in haar leven was ook haar vrouwen en hare vreugde op haar laatste uur.

Zonder angst heeft zij haar laatste uur zien naderen, en zij ontsliep zachtjes in den Heer; want geheel haar leven was een voorbereiding geweest tot de dood. De dood zal dan ook voor haar maar een overgang geweest zijn tot een beter leven.

BEMINDE BROEDER, ZUSTERS en BLOEDVERWANTEN, en gij allen die mij gedurende mijn langdurige ziekte zoo liefdevol hebt bijgestaan — hebt dank voor uwe goede zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Op mijne beurt zal ik de goede God smeeken dat Hij ons eens allen in den hemel vereenige.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust, en dat het altyddurend licht haar verschijne.

ZIJ RUSTE IN VREDE! AMEN!

.....
Druk. Vr. Denoo-Hoste, Oost-Roosbeke.