

Bewaart in uw hart de gedachtenis van uwen
vriend.

EccI. XXXVII - 6



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

Gustaaf DE BOSSCHER

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Leonie HAUSTRAETE

geboren te Petite Synthe (Frankrijk) den 6 Juni 1874
en godvruchtig overleden te Geeraardsbergen

den 22 Juli 1931

versterkt door de genademiddelen onzer M, de H. Kerk
Lid der vereeniging van den wekelijkschen kruisweg

Door zijne goedheid en beleefde handelwijs, maakte hij zich beminnelijk en aangenaam; om de stiptheid in het vervullen zijner plichten en om zijne werkzaamheid had hij het volle vertrouwen zijner oversten gewonnen. Daarom ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven. Hélaas! welke harde slag brengt Gij ons toe o God!

Vol droefheid weenen wij om dien lieven echtgenoot, om dien vader teerbemind, in wien wij zoo grooten troost en steun hebben verloren... doch ootmoedig buigen wij het hoofd en zeggen wij: dat Gods Heilige Wil geschiede!
Jeremias.

Vaartwel, lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten; stort geene nuttelooze tranen op mijn graf, maar zorgt dat uwe vurigste gebeden mij bijstaan voor den oppersten Rechter, want na een weinig tijds zullen wij allen vereenigd zijn in den Hemel.

Goddelijk Hert van Jezus, breng de zondaars tot inkeer, maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen uit het vagevuur. 300 dagen a!laat.

Maria in droefheid Moeder van alle christenen, bid voor ons. 300 dagen afl.

Dat hij in vrede ruste. Amen.

Druk. Wed. O, Surdiacourt Nederbrakel.