



Laat ons in zijne dood de raadsbesluiten des
Heeren aanbidden.

H, Fanc. Sal.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

THÉODULE DE BREMME

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

ODONIE TAVERNIER

Geboren te Oubraker
den 18 December 1882, en overleden (bij ongeval)
te Leefdael, den 1 Juli 1923.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



God u, o Heer, heb ik mijn hart verheven, mijn
God op u heb ik mijn betrouwen gesteld
laat niet toe dat ik in beschaming valle.

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvul-
digd, verlos mij uit mijne noodwendigheden. Aanzie
mijne bedruktheid en lijden, en vergeef mij mijne
zonden

Ps. XXIV, 17-18.

Heer wie zal er wonen in uw huis?... of wie zal
er rusten op uwen heiligen berg? ... Hij die leeft
zonder vlek en die de rechtvaardigheid oefent, die
spreekt volgens de waarheid die in zijn hart is, die
geen bedrog gedaan heeft met zijne tong; die zijnen
evenmensch geen kwaad gedaan, en niet geluisterd
heeft naar laster.

Ps. XVI, 1-2-3.

Lieve Echtgenoote, beminde Zoon en Familie,
Vaarwel, hebt dank voor uwe liefde en zorgen en
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle, Neerstraat.