

Ik was een kind van Maria, ik ben weerge-  
keerd tot mijne moeder. H. Bonaventura.



Bid voor de Ziel van Mejuffer

# MARIA DE CUBBER

dochter van

Karel-Lodewijk en Adelaide Van Den Bossche

Lid van de congregatie van Onze Lieve Vrouw  
en van den Eucharistischen Kruistocht.

Zij werd geboren te Ste Maria-Audenhove, den  
19 October 1910 en is aldaar godvruchtig in  
den Heer ontslapen, den 2 Mei 1936.

Op een zonnigen Meidag, als zooveel bloe-  
men even opengaan om na een korten bloei-  
tijd af te vallen, heeft zij haar schoone ziel  
aan haren schepper terug geschonken.

Wat is toch alles ijdel behalve God dienen.

Gelukkig mag de duurzame afgestorvene zich  
achten een trouw lid te zijn geweest van de  
Congregatie en van den Eucharistischen Kruis-  
tocht. Alzoo werd zij, aan de hand van haar  
Hemelsche Moeder geleid tot Jezus die zij dik-  
wijls ontving aan de H. Tafel.

Zwaar is het voor Vader, Moeder, Broers en  
Zusters een teedere Dochter, een lieve Zuster  
zoo vroeg te zien heengaan. Maar dewijl wij  
hopen dat ze daarboven nu zeer dicht bij den  
Heer is zijn wij getroost, want zij is ons voor-  
gegaan en blijft innig met ons bezorgd, van  
daar boven reikt zij ons de hand en wacht op  
ons.

Laten wij allen die haar gekend hebben, met  
haar hebben omgegaan en haar hebben liefge-  
had nu hare ziel trouw indachtig blijven, voor-  
namelijk in het H. Misoffer en aan de Com-  
muniëbank, waar wij ons telkens vereenigen  
met onze dierbare afgestorvenen.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.. id.

R. I. P.

Druk. « De Vos » Sottegem. Uitg. A. Houtman.