

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeuwig
leven.

Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GILBERT DE GEYTER

zoon van

Marinus en Melanie De Groot

geboren te Velzeke, de 9 Maart 1910 en aldaar
godvruchtig overleden, de 27 Februari 1949,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

De gezondheid is maar een tijdel woord, het leven
van de mens op aarde een droom, doch voor de recht-
vaardige is de dood het einde van alle lijden en het
begin van het eeuwig leven.

Vele jaren zwaren arbeid in de mijnen, ondermijnden
langzaam zijn kloek gestel en veroorzaakten hem ge-
durende jaren onophoudend lijden en kwellingen die
hem vroegtijdig ten grave zouden brengen.

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bid-
den opdat ze van hun tijdelijke schulden ontslagen
worden.

Ontsla, dan, bidden wij U, o Heer, de ziel van uw
dienaar van allen zondeband, opdat hij in de glorie
der verrijzenis opgewekt, zich te midden van uwe
heiligen en uitverkorenen verheuge. Missale.

Lieve moeder, het is geschied zoals het de Heer be-
haagde, zijn heilige Wil moest geschieden, onderwerpt
er u aan

Beminde zusters en bloedverwanten, vaartwel en
weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Drukkerij C. Melckebeke. Sottegem