



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER
JULIEN DE KEYZER
ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Madeleine De Wagenaere

Gij allen die hier voorbijgaat, zie, of er een
smart is gelijk aan de mijne. (Evangelie)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

JULIEN DE KEYZER

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Madeleine De Wagenaere

geboren te Oudenaarde, den 27 Februari 1911 en
bij een smartelijk ongeval overleden te Hautrage,
den 21 Oktober 1946.

O onverbiddelijke dood, hoe wreed is het
werk dat gij hier verricht - gij rukt diengene weg
die alles was voor vrouw en kind : onontbeerlij-
ken steun en reïne levensvreugde. O God, we
staan sprakeloos van droefheid, onze gedachten
dolen, en ons harte breekt... Wie zal ons troosten?
Uit den Olijfhof klinkt een stem : Vader, indien
mogelijk laat deze kelk van mij weggaan,
nochtans niet mijn wil maar de uwe geschiede..
In dit gebed vond de in - doodangstverkeerende
Zaligmaker sterkte en troost.

Duurbare echtgenoote, heb geloof, houd u sterk
en betrouw op Hem die de steun der wedu-
wen en de Vader der weezen is.
Duurbaar kind, voor wie ik er nog zoo broodnoo-
dig was, is uw vader uit uw oog verdwenen, dat
hij nooit uit uw hart verdwijne. — Wees de troost
voor uw beproefde moeder, eer en gehoorzaam
haar steeds.

Duurbare moeder, broeders, zusters en familie-
leden weest de steun van hen die ik zoo onge-
lukkig moest achterlaten.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud Tel. 499