

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Zalige Gedachtenis

van

ROSALIE DELEPELAIRE

Lid van de Derde-Orde van St. Franciscus; van de Congregatie van O. L. Vrouw, van het genootschap van den Zoeten Naam, en van den Levenden Rozenkrans.

geboren te Opbrakel, den 22 Maart 1857,

en godvruchtig overleden te Michelbeke,

den 17 November 1940.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij is gestorven zoals zij geleefd heeft : zacht en kalm, met het gebed op de stervende lippen, in volledige overgave aan Gods H. Wil. Hoe stichtend was haar godsvrucht en haar geduld !

Hoe stichtend ook haar naastenliefde ! Haar bereidwilligheid om dienst te bewijzen was even groot als haar dankbaarheid om hetgeen men voor haar deed. Waarlijk haar stichtende dood is de bekroning van haar voorbeeldig leven.

Dierbare familie, onze liefde moet voortleven na den dood, vergeet mij niet in uwe gebeden. En gij, goede eerwaarde Zusters hebt nogmaals dank voor uw liefderijke zorgen, ik zal het U zoo gaarne vergelden in den Hemel.

Goddelijk Hart van Jezus, maak dat ik U altijd
meer en mees beminne (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt