



O dood, o groot geheim van de dood,
hoe goed leert gij ons kennen wat wij hier
op aarde zijn. (H. Alf.)

Bid voor de Ziel van Mijnheer

Leopold DE MEUE

echtgenoot
van Mevrouw Julienne Van Coppenolle
geboren te Volkegem, de 9 Februari 1908
en overleden de 7 Mei 1953, voorzien van
de H. Sakramenten der stervenden.

Noch zorgen, noch geneesmiddelen konden mij het leven behouden. In uw handen, o Heer, ligt ons begin en ons einde. Tot U kom ik terug na de ellenden van mijn aardse leven, wees mijn ziel barmhartig en ik zal U eeuwig loven.

Ijdelheid is het een lang leven te wensen en zich om een goed leven weinig te bekommeren, Ijdelheid is het alleen om het tegenwoordige leven acht te slaan en niet te voorzien wat het toekomstige wezen zal.
(Imit. I 2).

Dierbare echtgenote, dochter en bloedverwanten, hebt dank voor de vele zorgen, die gij u getroost hebt gedurende mijn ziekte. Vergeet niet dat degenen, die door de goddelijke Rechter waardig bevonden worden om eenmaal de gelukkige eeuwigheid binnen te treden, alleen nog kunnen geholpen worden door de gebeden van de levenden. Vaartwel en bidt voor mij.

O goede Jezus, wiens barmhartigheid oneindig is, verleen aan uw dienaar Leopold de eeuwige rust. Wij smeken er U om door de verdiensten van uw dierbaar bloed, dat Gij voor hem vergoten hebt.

R. I. P.