

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van

Robert-Richard-Achiel DE MEU

echtgenoot van VIVIANA VAN LINTER

*geboren te Nukerke de 14 juni 1931 en bij ongeval
schielijk overleden te Leupegem de 8 maart 1956,
gezelfd met de H. Olie.*

De onvoorziene dood van deze jonge man herinnert er ons aan hoe kort en onzeker de weg is tussen de wieg en het graf; hoe blind en onbetrouwbaar de menselijke schikkingen zijn en hoe ondoorgrensdbaar Gods raadsbesluiten voor de gelovige mens. Niets is duurzaam van al wat de wereld ons geeft; als wij vandaag menen gelukkig te zijn, vinden wij morgen niets dan droefheid en bekommernis.

Daarom mag men met reden zeggen dat de aarde een tranendal is. Deze jonge man, die een goede echtgenoot was, kon 's morgens niet voorzien dat hij reeds 's avonds voor de rechterstoel van God zou verschijnen. In gezondheid en levenskracht, vol moed en betrouwen, zag hij de toekomst in. Gelukkige dagen sleet hij met zijn echtgenote. En zie eensklaps komt de dood, onverbiddelijk velt deze zijn slachtoffer neer en laat nu de bedroefde echtgenote alleen op aarde in de grootste rouw gedompeld. O dood wat slaat gij soms diepe wonden.

Duurbare echtgenote, het valt mij hard u te moeten verlaten. Samen hebben wij lief en leed gedeeld en gaarne ware ik nog lang bij u gebleven, doch de goede God heeft het anders geschikt. Hij is een goede Vader. Zijn liefde zal u versterken, de hoop op een beter leven zal u nieuwe moed geven. Duurbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt U mijner in uwe gebeden en moge mijn onvoorziene dood u allen een zalige les zijn.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.)

Fr. Eeman