

*De wereld kent leed,
zelfs als de kerstster bloeit,
kleur, hoe helder ook, verbleekt,
als het moet, moet het...*

Ter herinnering aan
Maurice DE MEULEMEESTER
echtgenoot van Denise Vandefonteyne

Etikhove, 3 augustus 1921
Oudenaarde, 3 januari 1990

—
*'k Heb honing geproefd en bloemen gezien,
de roep van de koekoek gehoord.
Mijn vrienden, in deze wereld en nadien,
weet ik: 't leven heeft mij bekoord.*

—
Zijn echtgenote, zijn kinderen,
kleinkinderen en familie danken U
voor Uw medeleven.

De families DE MEULEMEESTER-
VANDENBOSSCHE, VANDEFONTEYNE-
COUVREUR.

Namis op zondag 18 februari om 10 uur in
de Sint-Amanduskerk te Leupegem.