

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden onthouden worden. 2, Machab. II.



Biddt voor de Zielerust

VAN

ROSALIE DE PESSEMIER

WEDUWE VAN

BERNARD DE VOS

Lid der confreuen van het H. Sacrament en van het H. Hert van Jesus.

geboren te Michelbeke den 20 Juni 1819, godvruchtig overleden te Elist den 13 Juni 1900.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Zij was eene eenvoudige en oprechte vrouw. vreesde God en week af van het kwaad. Job. I
Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. H. Hier.

Gelukkig de vrouw, die den raad der goddeloozen niet heeft gevolgd, die op den weg der zondaars niet heeft gestaan;... maar wiens wil aan de wet des Heeren vastgekleefd is. Ps. I.

Gelukkig wie de werken van liefde weet te oefenen! De Heer zal hem ten kwaden dage ter hulpe komen. Ps. XL.

Vaartwel, mijne welbeminde kinderen en kleinkind, vergeet mijne zuchten niet, maar denkt aan mijn lijden en aan mijne zorg voor u. Weest mij en uwen vader in uwe gebeden indachtig... Bemint elkander gelijk ik u bemind heb, en de vrede Gods die alle begrip te boven gaat, moge uwe harten en uw verstand bewaren in Jesus-Christus.

H. Joa. H. Chrys. Ph. IV.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 dag. afl.)
Zoet hert van Maria weest mijne toevlucht. (300 dagen afl.)

DE.

I.

IP.