

O Heer, wij die haar zoo zeer beminden,  
wij smeekten U om hare dagen te verlengen.  
Gij hebt haar de eeuwige rust geschonken, dat  
uwe aanbiddelijke wil geschiedde.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

Sophie DE RUYVER

*echtgenoot van*

**Marien Vander Bruggen**

*geboren te Nederbrakel, den 17 Mei 1822 en god-  
vruchtig overleden te Miekelbeke, den 27 Februari  
1901, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, voor-  
zien van de HH. Sakramenten der stervenden.*

Beminde Echtgenoot en Kinderen ziet  
ik sterf, gij bemind mij, bidt dan den Heer voor  
mij, maar weest niet bedroefd gelijk zij die  
geene hoop hebben, want ik weet dat ik zal  
verrijzen, en dat ik u zal wederzien, om u nooit  
te verlaten.

Mijne lieve bloedverwanten en vrienden,  
help mij door uwe gebeden voor de rust van  
mijne ziel, want zie, ik kan mij zelve niet  
meer helpen en gelijk mijn lot is, zoo zal het  
uwe wezen.

Mijn Jezus, barmhartigheid *(100 dagen afl.)*

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

*(300 dagen afl.)*

Anderlecht. — Drukkerij I. POLLUNIS-DE POTTER.