

Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen, bitter liet ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en liefderijk is.

H. Basilius.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA-ZOË DE SMET

Echtgenootte van Mijnheer

PIETER VAN DAMME

geboren te Michelbeke, den 11 Januari 1891 en
er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 1-December 1925.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Goed van hart, oprecht van gemoed, minzaam en vroolijk in haren omgang, wist zij een wakend oog te houden op al de uitgangen van haar huis. Zij was voor haren man eene verkleefde vrouw; voor hare kinderen die zij teerhertiglijk beminde, ging zij in de vrees des Heeren opvoeden. Zij had dat genoegen niet, en nog over eenige maanden vloog haar een engelke vóór in den Hemel.

Ik was ellendig geworden, zware kwellingen maalden mij af, en al mijne ledematen waren in lijden. Doch gebenedijd zij de hand des Heeren die mij geraakt heeft, want zoo wi hier op aarde met Jezus lijden, wij zullen ons verblijden in der eeuwigheid in het ander leven. (Job. 16. Rom. 7.)

Geliefde Echtgenoot, stort tranen over mijne te vroege dood, doch weest niet ontroostbaar in uwe droefheid. Luister: God heeft mij door eene pijnlijke ziekte streng beproefd; draagt ook het Kruis dat Hij u overzendt. Ik dank u voor uwe goede zorgen tijdens mijne ziekte. Wees een ware Vader voor ons Kind, en Gij, lieve Vader, Broeders en Zusters bid veel voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert