



Bid voor de ziel

van

Mijnheer KAMIEL DE SMET

Weduwnaar van

Mevrouw ELODIE PERSOONS

Lid van den Bond van het H. Hart en van de Xaverianen
Geboren te Michelbeke, den 28 October 1860 en aldaar
godvruchtig overleden, den 28 December 1939
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was ongeveinsd en recht van hart en schuwde het
kwaad. Job. 1.

Hij leerde als een overtuigd christen innig verknocht
aan zijn godsdienst. Als een teedere en zorgvuldige
vader was hij steeds bekommerd met het geluk der
zijnen. Hij was een man van plicht, trouwe vriend,
goedhartig en gediensig.

De Heer, in zijn oneindige goedheid, schonk hem
vele gelukkige jaren en een vreedzamen levens-
avond. De ouderdom was voor hem een eerekroon, ge-
vonden op den weg der gerechtigheid.

Hij aanvaardde met moed al wat hem overkwam en
bleef geduldig in zijn lijden, daarom zal God zich over
hem ontfermen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, en gij vooral,
mijne beminde dochter, hebt allen dank voor al uw
liefde en teedere zorgen. Blijft mij indachtig in uw ge-
beden: eens zien wij elkander weder in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 quadr. afl.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U 300 d. afl.

Uitg. Wed. Van Der Bracht, Michelbeke,