

Jezus, Maria. Jozef.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMILIE DE TEMMERMAN

echtgenoot van

Mijnheer Richard Baeskens

geboren te Michelbeke, den 30-Juli 1883 en er godvruchtig in den Heer ontslapen op den feestdag van Allerheiligen 1941,

versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hetgeen ons troost bij het afsterven dezer christene vrouw, 't zijn de goede voorbeelden die zij ons nagelaten heeft en de levendigheid van haar geloof. Zij was een rechtschapene vrouw; zij beminde den dienst des Heeren; zij was een zorgvuldige moeder en wist hare kinderen door woord en daad in eer en deugd op te voeden. Zij berustte in den H. Wil van God in haar lijden; zij heeft allen gesticht door haar groote verdueligheid en haar betrouwen op God, haar loon zal groot zijn bij den Heer.

Beminde echtgenoot, teerbeminde kinderen, ik weet dat gij bitter lijden zult om mijn vroegtijdig heengaan; doch troost u: 't is onze Vader die in de hemelen is, die het zoo schikt. Hij zal voor u zorgen en ik blijf over u waken. Lieve kinderen, weest vaders troost en steun, blijft God altijd beminnen en dienen. Hij zal u niet verlaten. Gij allen die mij dierbaar zijt, broeders, zusters en bloedverwanten ik blijf u gedenken. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartig Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

R. I. P.

Uitg. Wed. Van der Bracht, Michelbeke.