

De wijsheid is bij de bejaarde menschen te vinden, en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Pieter-Francies De Temmerman

weduwnaar van Mevrouw

COLETA CLAUS

geboren te Michelbeke, den 20 Januari 1840 en  
aldaar godvruchtig overleden den 15 Februari 1924.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

Hij was lid van 't Aartsgenootschap der Xaverianen  
van den Wekelijkschen Krulweg.

*Geoorverd*  
Hij was een rechtschapen en vredelievend man; onberispelijk wandelde hij in de geboden des Heeren. Vol van geloof waarvoor hij geheel zijn leven gestreden heeft (Hand Ap. 7) rijk aan eer en deugd, heeft hij gewerkt, gezwoegd, gezorgd voor zijne kinderen die zijne ware eerekroon uitmaken; ook heeft de Heer hem beloond en hem begunstigd met eenen gelukkigen ouderdom.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hem, die de christelijke opvoeding hunner kinderen behartigd hebben.

Mijne dagen zijn als eene schaduwe verdwenen en ik ben als hooi verdord. Ps. 101.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft. H. Aug.

Teergeliefde Kinderen, ik verlaat U voor eenigen tijd om uw beschermer te worden in den Hemel; volgt altijd de voorbeelden na die ik U gegeven heb, en de God van vrede zal met U zijn; blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

**Hij ruste in vrede, Amen.**

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert