

Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen hoe bitter het ook ons valle, omdat Hij oneindig wijs en liefderijk is. H. Basilius.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

VICTOR DE TEMMERMAN

Zoon van wijlen

Francies en van Coleta CLAUS

geboren te M'chelbeke, den 5 November 1875 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Juli 1926.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

**Hij was lid van 't Aartsgenootschap der Xaverianen
en van den Wekelijkschen Kruisweg**

Hij was een man van geloof, rechtschapen, eenvoudig en openhartig en niemand wist van hem een kwaad woord te spreken. Met ware christene stichting heeft hij zijne onmeedoogende kwaal verdragen.

O! hoe schoon is het eene ziel aan te treffen altijd in eene volmaakte eenstemmigheid, in de vertroosting en gelijk in de beproevingen, altijd tevreden als maar Gods wil geschiedt.

H. Franc. de Sales.

Als ik ten laatste maar in de eeuwige zaligheid aanland, wat is er aangelegen, wat en hoeveel ik geleden heb.

Thom. a Kempis LVII-2.

Vaartwel, Broeders en Zusters, dank voor uwe trouwvolle zorgen, voor uwe troostvolle liefde. Slaat uwe oogen ten hemel: daar ben ik U voorgegaan met de vaste hoop ons voor eeuwig te zullen vereenigen in het zaligend aanschouwen van God.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. aft.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. aft.)

Hij ruste in vrede, Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert