



ROEMVOL AANDENKEN  
van Mijnheer

**ALFONS DE VLEESCHOUWER**

ZOON VAN

**CYRIEL EN MARIA HAUSTRATE**

Soldaat bij het Belgisch Leger.

geboren te Michelbeke, den 5 Sept. 1891 en gesneu-  
veld op het veld van eer te Angleur den 6 Aug. 1914.

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I AMEN



Bij het uitbreken van den schrikkelijken oorlog was onze dappere ALFONS een der eerste opgeroepen om te zamen met zijne kloekmoedige medestrijders den vooruitrukkenden vijand, rondom Luik, den weg af te snijden. Lastig was de taak; maar bezield met heldeniever, trok hij zonder aarzelen ten strijde, met het vooruitzicht geen moeite te sparen, om 't lieve Vaderland te doen zegepralen over onrecht en geweld. Maar nauwelijks ter plaatse gekomen, werd hij door een vijandig tuig getroffen en stierf.

O Bloem van ons soldatenleger, zoo vroegtijdig van den kloeken stengel afgesneden, uw zaad, is als dit der martelaren, het heeft menigvuldige nieuwe vruchten voortgebracht! Want, niet alleen hebt Gij onder leiding van den beroemden generaal Leman, s' vijands plannen in duigen geslagen, maar ook hebt Gij in menig een uwer medeburgers door uwen heldendood den moed opgewekt en ondersteund, zoodat, na lang strijden 't Vaderland weer de zoete vrijheid geniet.

O ons beste Zoon ALFONS, de oudste van ons talrijk gezin, in U hadden wij, vader en moeder, al onzen steun al onze hoop gesteld! Maar de goede God heeft er anders over beschikt! Hij vroeg U voor 't heil van 't lieve Vaderland! Dat zijn aanbiddelijke Wil geschiede! Tot loon uwer zelfopoffering schinkt Hij U den schonen hemel! o Vandaar waak over ons, troost ons door uwe gebeden, steun ons door uwe machtige bescherming.

Uwe talrijke Broeders en Zusters, lieve ALFONS, alhoewel zeer bedroefd over uwe vroegtijdige dood, zijn nochtans fier op U. Uwe goede voorbeelden als goed christen, als onderdanige Zoon en moedige Vaderlander, zullen ons herinneren hoe wij ons moeten gedragen! Tot wederziens!

Zoet Hert van Jezus en Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d.afl.)

R. I. P.