

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied.... zijn heilige Naam zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René DE VLEESCHOUWER

Echtgenoot van Mevrouw

LEONIE LOBERT

geboren te Nederbrakel,

den 11 Juli 1859 en godvruchtig overleden te Michelbeke, den 28 Januari 1922.

Versterktdoorde H.H. Sakramenten der stervenden

LID IN 'T GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een droom... als het morgen is, denk dat gij misschien den avond niet krijgen zult; en als het avond is wacht u op den morgen te rekenen.

(Navolg. Christi)

Hij was een man van voorbeeldig gedrag, zonder menschelijk opzicht kweet hij zich van zijne christelijke plichten, immer was hij bereid om gebuur en vriend dienstwillig ter hu'pe te komen, ook genoot hij de achting van al zijne dorpgenooten. — God heeft hem reeds geloond om zijne groote naastenliefde.

Lieve Echtgenoot en Kinderen aan Umijn besten dank voor uwe goede zorgen tijdens mijne ziekte.

Gedenk hoe verschrikkelijk het leven is, weest aan God getrouw, weest voorbeeldige christen, eens zult gij ook aan God rekening moeten geven, leeft nu als gij dan zoudt willen geleefd hebben. Weest Vader indachtig in uwe dagelijksche gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jar. en 7 quadr. afluat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.