

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

CONSTANCE DE VOS

echtgenoot van Mijnheer

HENRI VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel den 13 Oktober 1867,
en aldaar godvruchtig overleden den 23 Juli 1936,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in het
aanschijn des Heeren, zij is de overgang tot den
Hemel, de verlossing van alle kwellingen en smarten
het begin van een onuitsprekelijk en eeuwigdurend
geluk. Greg. naz.

Hoe wijs en voorzichtig zijn zij die het uur hun-
ner dood voor oogen hebben en zich dagelijks door
een christelijk leven voorbereiden tot dit ontzagelijk
oogenblik: want de dood leert ons dat alles ijdel
is op deze wereld behalve God te dienen en Hem te
beminnen.

Beminde echtgenoot en kinderen, ik verlaat eene
aarde vol ellenden voor een rijk van eeuwig geluk
Ween niet over mij maar dat uwe gebeden mij ver-
gezellen voor de voeten van den oppersten rechter
opdat ik bij Hem barmhartigheid verwerve en voor
eeuwig het hemelsch Vaderland moge intreden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.