

Bij de Heer is overvloedige verlossing.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria - Theresia DE WANDEL

weduwe van Mijnheer

Leonardus ROUCKHOUT

geboren te Roborst, 23 Maart 1865 en er in de Heer

ontslapen, 10 Februari 1950,

voorzien van de H. H. Sacramenten

Lid van het Apostolaat des Gebeds.

Nu is het afgesloten dit lang en verdienstelijk leven, eenmaal gevuld met zware dagen en kimmervolle zorgen, maar geeindigd met een stillen ouden dag en een rustigen dood vol overgave aan Gods H. Wil. Groot waren haar zielekracht en haar toewijding, maar even sterk haar godsvrucht en haar vertrouwen op de Moeder van Smarten.

Dat Uw veroordelend vonnis haar niet treffe, o Heer, maar dat zij door de hulp Uwer genade verdiene het gezicht der wraak te ontkomen, zij die in haar leven getekend is met het teken der H. Drieuldigheid.

Ten Paradijze geleiden u de Engelen, dat bij uw aankomst u ontvangen de Martelaren, en u opvoeren naar de H. Stad Jeruzalem; en moget gij met den weleer armen Lazarus de eeuwige rust genieten.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, verwanten en vrienden in volle dankbaarheid ga ik van u heen, en zal in de Hemel voor u bidden. Gedenkt u mijner in H. Mis en gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

R. I. P.

De familie dankt innig om uw blijken van deelneming en gebeden.

Uitg. Ch. Van Audenhove, koster, Roborst