



† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mevrouw

EMMA DE WEIRD

Echtgenoot van Mijnheer

Raphaël VAN DE VYVER

geboren te *St-Goorix-Audenhove*, den 12 April 1879,
en godvruchtig overleden te *Strippen*, den
12 Mei 1932, versterkt door de *HH. Sacramenten*.



Haar leven lang heeft zij God en Maria bemind. Zij was deugdzaam en godvreezend. minzaam en oprecht in heel haar levenswijze: een voorbeeldige echtgenoot en teedere en goede moeder.

Haar einde was zooals haar leven. Bij het naderen der dood was zij kalm en tevreden: Zonder vrees en zonder vermetelheid: Zij stierf gansch onderworpen aan God, op zijn barmhertigheid betrouwend en hare ziel in zijne handen aanbevelende.

Dit overlijden slaat een diepe wonde in ons hart: wij hebben U gebeden o Heer hare levensdagen te verlengen. Gij hebt ze tot uw eeuwig leven geroepen: dat uw H. Naam gebenedijd zij.

Bemide *Echtgenoot* en lieve *andere*, gij mijne vreugde en mijne kroon, weest niet ontroostbaar. Ik ben wel voor de aarde gestorven maar ik leef met Jezus in den Hemel. Dat God u beloone voor uwe liefdevolle zorgen. Dient den Heer, tracht altijd te doen wat Hem behaagt; weest eendrachtig eert uwen Vader al de dagen van zijn leven en gedenkt u mijner in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d. afl.

Druk Schautteet-De Keyser en Zonen Sottegem